

Vi får inte glömma Guds plan med Israel och judarna

Ingen av oss har kunnat undgå att märka att situationen i Mellanöstern igen en gång är väldigt spänd. Tyvärr är nyhetsrapporteringen kring händelserna mycket ensidig, vilket den i allmänhet brukar vara när det gäller Mellanöstern. I den tid vi lever är det väldigt viktigt att vi som Guds barn har en rätt förståelse av Guds plan med Israel och judarna, och att vi inte tar de lögners som sprids om Mellanöstern som sanningar. Israel och judarna spelar nämligen en mycket central roll i Guds frälsningsplan. Jesus var jude, lärjungarna var judar och Bibeln är så gott som helt skriven av judar. Det är till Jerusalem, Israels huvudstad, som Jesus ska komma när Han en dag kommer tillbaka till jorden (Sak. 14:4). Därför är det en sådan otrolig strid om detta lilla land. Det är också därför som judarna förföljts under många århundraden. Israel angår oss som Guds barn i allra högsta grad. Vi är kallade att stöda och uppmuntra Israel och judarna i deras svåra situation (Ps. 122:6-9; Jes. 40:1,2).

Det går inte att älska Jesus och samtidigt ha en felaktigt kritisk inställning till Israel. Det är som att vara emot Gud och Hans frälsningsplan. Det har alltid funnits Guds barn som förstått Guds plan med Israel, men tyvärr har det också funnits mycket okunskap. Under de senaste åren har ändå allt fler Guds barn fått en rätt förståelse av Guds plan med Israel, men vi behöver trots det ständigt bli påmind om den, särskilt i en sådan situation som råder idag.

Vi får inte heller glömma Guds plan för arabnationerna, som idag i stor utsträckning är fientligt inställda till Israel. Det är mycket synd om de palestinska araberna, men orsaken till deras svåra situation är inte Israel. Den bilden brukar media sällan ge. Angående detta förekommer det så många lögners och felaktiga vinklingar, vilket egentligen är det största problemet i konflikten. De s.k. palestinska ledarna spelar ett fruktansvärt spel och har som mål att utplåna Israel (Hes. 36:1-7). Det värsta är att de använder oskyldiga människor för sina syften. Men Gud kommer att sända en väldig väckelse till arabnationerna och den kommer att förändra situationen (Jes. 19:24,25).

En frälsningsplan med skapelsens återupprättelse som mål

Låt oss nu "spola tillbaka" till den tid då Gud skapade jorden för att vi lättare ska förstå Israels roll i Guds frälsningsplan. Gud skapade jorden för att vi skulle leva här som glada, lyckliga och friska människor i frid och harmoni. Vi skulle njuta av Guds vackra skapelse. Vi skulle ha en härlig gemenskap med Honom själv och med människorna runtomkring oss. Men det gick det på tok, som vi vet. Människan valde att gå sin egen väg och synden kom in i världen. Detta är den absolut värsta katastrof som någonsin skett. Men Gud blev inte

handlingsförlamad. Han visste precis vad Han skulle göra för att korrigera skadan som hade skett! Han startade ett enormt räddningspådrag. Låt oss kalla det frälsningsplan.

Vi måste förstå att det var djävulen som frestade människan till synd. Djävulen är enbart ond och han hatar Gud, Guds skapelse och människan. Han är inte bara ute för att plåga oss människor, utan han är också ute för att slå sönder hela Guds skapelse (1 Petr. 5:8; 1 Joh. 5:19). Men Gud har startat en stor och mäktig räddningsplan och målet är att återupprätta skapelsen till det som den från början var tänkt att vara.

Israel och församlingen – två ”verktyg” i frälsningsplanen

Det skulle naturligtvis finnas hur mycket som helst att säga om Guds frälsningsplan. Gud använder i huvudsak två stora ”verktyg” för att återupprätta skapelsen. Det ena ”verktyget” är Israel och det andra ”verktyget” är församlingen.

Församlingen är en gemenskap där Gud får hela, upprätta, befria, tillrättavisa, forma och utrusta människor så att de blir de unika människor som de från början var tänkta att vara. För detta har Gud instiftat tjänstegåvor och nådegåvor.

Israel är Guds egendomsfolk. Meningen med judarna är att de ska vara ett annorlunda folk. Det är endast med Israel som Gud har upprättat ett förbund och alla andra folk på jorden (hedningarna) får av nåd vara med i detta förbund.

Det är genom judarna som Jesus kom till världen och befriade människan från synden och det är också genom dem som Bibeln, Guds ord, kom människorna till del. Gud lärde judarna att fira högtider som påminner dem om Honom. Dessa högtider firar många judar ännu idag. Det var från Israel som det glada buskapet om Jesus Kristus började spridas utöver världen och den första församlingen bestod endast av judar.

Judarna härstammar från Abram, som senare fick namnet Abraham. I 1 Mos. 12:1-3 kallar Gud Abram: ”Herren sade till Abram: Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Man kan fråga sig varför Gud valde att gå tillväga så här för att rädda världen. Men vi måste komma ihåg att Gud är Gud och Han vet verkligen vad Han håller på med. Han skulle ha

kunnat välja ett annat sätt att gå tillväga, men Han valde detta sätt. Vi måste låta Gud vara Gud och låta Honom bestämma, annars skulle Han ju inte vara någon Gud.

Olivträdet – en bild på Guds frälsningsplan

Bibeln (Rom. 11:16-24) beskriver Guds frälsningsplan som ett olivträd. Olivträdets rot är Jesus, stammen är Israel och grenarna utgörs både av Israels folk och hednafolken (alla andra folk). Vi är av nåd inympade i olivträdet.

I Ef. 2:12 står följande: ”Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen.” Bibeln beskriver att vi kommer med i det förbund som Gud upprättat med Israel när vi blir frälsta.

I Apg. 10 skildras berättelsen om hur Petrus fick se en märklig syn när han var i Joppe. I synen sänktes en linneduk ner från himlen tre gånger. I duken fanns olika orena djur och en röst uppmanade Petrus att slakta och äta dem, men han vägrade. Strax därefter anlände männen som Kornelius hade sänt. Allting resulterade i att Petrus reste till Cesarea och hem till Kornelius, som var en hednisk officer. Genom synen ville Gud visa att budskapet om Jesus Kristus också är till för hedningarna. Det säger Petrus själv i verserna 34 och 35, när han kommit på vad Gud ville visa med synen: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.” På samma sätt som Gud uppenbarade för Petrus att det glada budskapet om Jesus också gäller hednafolken, så behöver vi som Guds barn idag en uppenbarelse om Israels och judarnas roll i Guds frälsningsplan.

Bibeln talar mycket tydligt och klart om att landet Israel ska återupprättas och det gick delvis i uppfyllelse år 1948 när den judiska staten Israel föddes på nytt. Sedan dess har judar från jordens alla fyra hörn flyttat till Israel och landet har utvecklats från en sumpmark till en modern utvecklingsstat. Några Bibelställen som är värda att läsa: Jes. 11:11-12; Jes. 41:18-20; Jes. 66:8; Jer. 23:3,7,8; Jer. 31:10-14, Hes. 36:8-12,24-28, Amos 9:11-15, Sef. 3:20.

Slutfasen av Guds frälsningsplan

Nu lever vi i den tiden då Guds stora räddningsprojekt ska avslutas. Projektet består av tre huvuddelar: 1. att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till alla folk på jorden 2. att landet Israel ska återupprättas och judarna ska flytta tillbaka till sitt land 3. att Guds församling ska resa sig i sin fulla potential. Alla delar är lika viktiga och hänger ihop med varandra.

I Joh. 10:16 kan vi läsa följande Jesu ord: ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.” Här kommer det fram att frälsningsplanen inte bara gäller judarna, utan också hednafolken, vilket vi redan konstaterat. Det andra som kommer fram här är att Israels folk och hednafolken ska bli en hjord. Tillsammans utgör de frälsta människorna från Israels folk och hednafolken den skara människor som kommer att räddas (frälsas) och leva för evigt med Gud när skapelsen återupprättats.

Stort hot från alla håll mot Israel och judarna

Med denna förståelse om Israels centrala roll i Guds stora och mäktiga frälsningsplan är det lätt att förstå varför Israel utsätts för ett oerhört stort hot från alla håll (Hes. 36:1-7). Det är inte heller svårt att förstå varför judarna fått utstå så oförståeligt mycket lidande och förföljelse under flera århundraden.

Som tidigare nämnts är djävulen ute för att förstöra så mycket som möjligt och han är väldigt vred för att Israel existerar idag, eftersom det landet är så viktigt i Guds frälsningsplan. Han hatar Gud och gör då naturligtvis allting som står till buds för att stoppa Guds frälsningsplan. Precis som Gud använder oss människor kan också djävulen använda människor och i detta fall är det ledare i de arabiska staterna.

Med denna förståelse om Israels centrala roll i Guds frälsningsplan är det också lättare att förstå att vi som Guds barn inte ska vara fientliga till Israel (1 Mos. 12:3). Allting som Israel gör är naturligtvis inte okej, men det är inte vår sak att blanda oss i Israels politik. Vår uppgift är att stöda och trösta Israel och judarna och be att Guds vilja ska ske (Ps. 122:6-9; Jes. 40:1,2). Vi står i stor tacksamhetsskuld till Israel och judarna för det de utför i sin uppgift i Guds frälsningsplan! Detta får vi aldrig glömma! (Joh. 4:22)

När lögnen blir sanning

Med denna förståelse om Guds frälsningsplan förstår man också dagens händelser i Mellanöstern på ett helt annat sätt. Djävulen är listig och håller kontroll över media, för att svartmåla Israel. Informationen som sprids om situationen i Mellanöstern innehåller många lögnar som många tror är sanningar. Media målar upp en bild av att Israel är en tyrannstat som utför olagliga krigsoperationer, bryter mot internationella lagar, olagligt ockuperar landområden och har förorsakat att palestinierna lever i flyktingläger. Detta är dock en stor lögn! Det glöms totalt bort att Israel är den enda demokratiska staten i Mellanöstern och värnar om de mänskliga rättigheterna.

Är Israel en ockupationsmakt?

En allmän lögn, som anses som en sanning av många, är att Israel är en ockupationsmakt. Det sägs att Israel ockuperar Västbanken (före utrymningen av Gaza räknades också Gaza med). De palestinska terrorgrupperna använder sig av detta och säger sig vara berättigade att försvara sig mot "ockupationsmakten" med sina terrorattacker. Detta kan egentligen inte bli mera fel än vad det redan är. Det är ett historiskt faktum att Israel överhuvudtaget inte ockuperar något landområde!

Judarna garanterades ett nationalhem i.o.m. Balfour-deklarationen som utfärdades år 1917. I deklarationen bestämdes att judarnas nationalhem skulle grundas i det brittiska mandatet Palestina. Deklarationen godkändes två gånger i Nationernas förbund, åren 1920 och 1922. Trots deklarationen delades mandatet i två delar av britterna år 1922. Hela området öster om Jordanfloden började de kalla Transjordanien och judarna förbjöds att bo där. På detta sätt hade man förminskat det landområde som tidigare hade lovats till judarna till ¼ av det ursprungliga. Idag glöms detta bort när diskussioner förekommer om att en ny arabisk stat skulle grundas i Gaza och på Västbanken. Det brittiska mandatet har redan delats en gång i en judisk stat och i en arabisk stat!

Israel utropade sig som självständigt den 14 maj 1948 vid midnatt. Arabstaterna attackerade den unga staten genast under morgontimmarna. Arabstaterna trodde att den judiska staten skulle gå under inom två veckor, men så gick det inte. Israel överlevde kriget. Som en följd av kriget förlorade Israel en del av det landområde som hade utsetts till ett nationalhem för judarna. Gazaremsan styrdes av Egypten och Västbanken av Transjordanien (som senare blev Jordanien).

Idag påstås det alltså att Israel ockuperar Västbanken, men enligt Balfour-deklarationen och besluten i Nationernas förbund var detta område medräknat i det område som var avsett för upprättandet av ett judiskt nationalhem. Det är snarare så att Egypten och Jordanien ockuperade Västbanken och Gaza från 1948-1967 och att Israel återerövrade områdena under sexdagarskriget 1967. Man måste också ta i beaktande att det överhuvudtaget inte var tal om grundandet av en palestinsk stat under den här tiden. Dessutom måste man ta i beaktande att judarna lovades hela det brittiska mandatet, men att det senare delades i två delar, en för araberna och en för judarna. Är det rättvist om det lilla område som judarna fick behålla ytterligare skulle delas i två delar?

Israel har rätt till landet

Israels rätt till landet ifrågasätts också av många, men alla som seriöst har forskat i Israels historia har kommit fram till samma sak; judarna har starka historiska band till de

landområden där Israel finns och har därmed laglig rätt till de landområdena. På området har det aldrig existerat någon annan självständig stat och Jerusalem har aldrig varit huvudstad i något annat land än i Israel.

Var det Israel som förorsakade flyktingproblemet?

Israel är inte orsaken till att många palestinska araber bor i flyktingläger. Detta förorsakades av arabiska ledare under kriget år 1948, som dessutom startades av arabnationerna. De uppmanade de ca 650 000 palestinska araberna att tillfälligt flytta bort under kriget för att de sedan skulle kunna återvända när Israel utplånats. Men Israel vann kriget och situationen blev inte sådan som de arabiska ledarna hade tänkt sig.

Efter det här har det gått många årtionden och den arabiska befolkningen i flyktinglägrena har växt. Det s.k. palestinska ledarskapet kräver att araberna ska ha en villkorlös rätt att återvända, men var och en borde förstå att det är omöjligt och skulle leda till den judiska statens undergång. Ledarna i de arabiska nationerna skulle ha haft alla möjligheter att låta dem flytta till sina länder, men problemet var att de inte brydde sig. Det var endast Jordanien som gav palestinska flyktingar medborgarskap.

Det glöms också bort att det har flyttat lika många judar från de arabiska nationerna till Israel efter landets självständighetsförklaring som antalet araber som lämnade området där Israel nu finns i samband med kriget år 1948. Det har alltså skett en lika stor befolkningsutväxling åt båda hållen. Liknande befolkningsutväxlingar har skett på andra håll i världen, utan att det har föreslagits ensidiga krav på en rätt att återvända.

De araber som valde att stanna på det område där Israel nu finns, fick fullvärdigt israeliskt medborgarskap när landet förklarade sig självständigt. Ca 19 % av Israels befolkning utgörs idag av araber och de är alltså fullvärdiga israeliska medborgare. Arabiskan är ett officiellt språk förutom hebreiskan. De araber som lyssnade mera på arabstaternas propaganda är idag statslösa.

Kidnappningen av Gilad Shalit och regnet av Kassamraketer

För den som har kunskap och uppenbarelse om Israels roll i Guds frälsningsplan och känner till hur mycket lögn som förekommer om Israel och judarna, är det med bedrövelse i hjärtat man följer med nyhetsrapporteringen om Israels operationer i Gaza under de senaste veckorna. Allting började med att den israeliska soldaten Gilad Shalit (19) kidnappades i samband med att palestinska terrorister attackerade militära mål i Israel nära gränsen till Gazaremsan söndagsmorgonen den 25 juni 2006. I samband med attacken dödades två

israeliska soldater och fyra andra skadades förutom Gilad Shalit som kidnappades. Två av terroristerna som deltog i attacken dödades också.

Händelsen har egentligen sin bakgrund i Israels utrymning av Gaza i augusti förra året och i terroristorganisationen Hamas seger i det palestinska parlamentsvalet i början av det här året. Israels ledning trodde att utrymningen av Gaza skulle leda till minskad terrorism, men som många experter varnade redan före utrymningen så har det varit helt tvärtom.

Terroristerna har fått ett ännu starkare fotfäste i Gaza och de finansieras och stöds av Israels arabgrannar. Som exempel kan nämnas att det under det senaste året har avfyrats över 500 Kassamraketer från Gaza in i israeliskt territorium. Flera civila Israeler har dött och ännu fler har skadats. Raketanfallen har dessutom förstört egendom och förorsakat skräck och oro bland oskyldiga civila. Detta kommer tyvärr sällan fram i nyhetsrapporteringen.

EU:s och FN:s ofattbara hantering av situationen

Onsdagen den 28 juni 2006 startade Israel en operation i Gaza som kallas för Operation Sommarregn. Målet med operationen är att söka upp den kidnappade soldaten och förstöra terroristernas infrastruktur. Varenda en suverän stat skulle svara på liknande sätt om den utsattes för ständiga raketangrepp. Medias nyhetsrapportering av händelserna är ofattbara, för att inte tala om hur EU och FN hanterar av situationen.

Media rapporterar om operationen som om den skulle vara ett krig där oskyldiga palestinska araber får sätta livet till. I nyheterna sägs det att så och så många människor dog i en viss attack, när de i själva verket är palestinska terrorister! Dessutom rapporteras det att Gaza är i en humanitär kris. Det stämmer överhuvudtaget inte! Israel gör sitt yttersta för att undvika att oskyldiga människor dör, men tyvärr är det omöjligt att helt och håller undvika det då "vanliga" människor bor och vistas precis intill terroristernas bombverkstäder, ibland till och med medvetet.

Dagligen tillåts tiotals långträdare med mat och förmödenheter passera gränsen till Gaza. Gaza är för den delen helt och hållet beroende av Israel när det gäller leverans av elektricitet och vatten. Hur många länder skulle egentligen vara villiga att leverera vatten och elektricitet till ett område varifrån fiender ständigt skjuter raketer? Antagligen inte så många. Men Israel som demokratisk stat, den enda i Mellanöstern, står för mänskliga rättigheter och goda värderingar, väljer att fortsätta att leverera mat, förmödenheter, elektricitet och vatten till Gaza fastän Kassamraketerna försätter att regna in över israeliskt territorium. Denna sida av konflikten lyfts sällan fram i media! Börjar vi se hur oerhört fel och orättvis nyhetsrapporteringen om Mellanöstern egentligen är?

Hur hanterar EU situationen då? Jo, EU fördömer Israels operation och kallar den ”oproportionerlig”. Det är inte heller bättre med FN, organisationen som ska arbeta för fred och rättvisa i världen. Den 6 juli antog FN:s människorättsråd en resolution som fördömer Israels operation i Gaza. Tydligt ser man inte hur starkt fotfäste terrorismen har i Gaza och så glömmar man bort att det var de palestinska terroristerna som började med att skjuta in raketer i Israel och att palestinska terrorister också kidnappade en israelisk soldat. Frågan lyder; vem började egentligen? Varenda en suverän stat har rätt att försvara sig mot angrepp av detta slag!

Om den s.k. palestinska myndigheten, som styrs av terroristorganisationen Hamas, skulle ha stoppat terrorismen, hade Israels operation i Gazaremsan aldrig varit nödvändig. Men detta har EU och FN tydligen glömt helt och hållet. Samtidigt kräver de palestinska ”ledarna” att Israel ska frige de fångar som sitter i Israels fängelser, men sanningen är att dessa fångar är fängslade för att de varit inblandade i terrorism. Varför borde de då släppas fria? Blir inte situationen ännu värre om de var på fri fot?

Guds barn måste stå upp för Sanningen

I denna tid måste vi som Guds barn stå upp för Sanningen. Vi kan inte blunda och nonchalera händelserna i Mellanöstern. Israel och judarna är en del av Guds frälsningsplan och därför angår situationen i Mellanöstern också oss. Vi är kallade att predika det glada budskapet om Jesus till alla folk (också judarna), hjälpa judarna hem till Israel och bygga upp Guds församling. Alla dessa tre bitar är lika viktiga och går in i varandra.

Nationerna vänder sig mot Israel och judarna, men vi som Guds barn ska inte göra det. Vi ska vara Israels och judarnas vänner och stöda och uppmuntra dem i deras svåra situation (Ps. 122:6-9; Jes. 40:1,2). Det finns en fara att Guds barn också blir fientligt inställda till Israel när det sprids så mycket lögn om situationen i Mellanöstern. Men vi måste sprida information som är sann och gå emot lögnerna! (Jes. 62:1)

Vi ska inte drabbas av panik och börja springa iväg i egen kraft. Vi måste komma ihåg att prioritera vår egen relation till Gud. Utan den kan vi ingenting göra! Vi ska inte heller isolera oss utan vara med i en levande församlingssamfund. Vi ska också komma ihåg att vila och koppla av och göra roliga saker. Livet är en helhet! Gud är Gud och Han kommer att slutföra sin frälsningsplan, men Han behöver ändå oss människor. Vi ska fråga Gud vad som är vår lilla bit i Hans stora frälsningsplan. Då kommer det vi gör att lyckas väl.

Guds barn måste förbereda sig för framtiden

Finland är ordförande i EU ända till årets slut. Vi måste be för ledarskapet i vårt land att de inte ska föra vårt land in i en politik som är emot Israel. Finland har en kallelse när det gäller Israel och judarna. När judarna från Ryssland en dag ska hem till Israel kommer en del av dem att komma genom Finland. Kommer Finlands ledarskap då att låta gränserna vara öppna? Det är ingen självklarhet. Några Bibelställen om hur Gud samlar ihop sitt egendomsfolk: Ps. 107:1-3; Jes. 14:1,2; Jes. 43:5-8; Jes. 49:22,23; Jes. 60:4,5,8,9; Jer. 16:14-16; Jer. 23:7,8.

Gud vill sända väckelse både till judar och araber. Judarna är ett sargat folk och behöver mycket helande, likaså araberna. Vi måste förbereda oss för den kommande väckelsen bland araber och judar. Det är synd om araberna som lever i bundenhet under ett ledarskap som är i djävulens användning. Dessa människor hungrar efter kärleksbudskapet om Jesus Kristus, och när väckelsen i arabnationerna en gång börjar vet man inte vad som kan hända! I Jes. 19:24,25 står följande: ”På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!”

I den närmaste framtiden kommer vi att få se hur Guds frälsningsplan kommer att fullbordas på ett mäktigt sätt. Vi måste vara vaksamma och hålla oss nära Gud. En dag kommer Jesus, Messias, att komma tillbaka till jorden och slutligen sätta stopp för ondskan som härjat i världen ända sedan syndafallet (Sak. 14:4). De kommande dagarna medför ett visst lidande för oss som Guds barn. Ondskan kommer tyvärr att tillta, men det är inte det vi ska fokusera på. Gud kommer att göra så mycket härliga saker, så all ondska bleknar i jämförelse med det! Vi måste komma ihåg att rubriken för alltihop är skapelsens återupprättelse. Om vi kommer ihåg det känns allting lättare och vi har enklare att förstå varför kampen är så stor. När den är över kommer vi för evigt att leva i fred och ha en härlig gemenskap med Gud och människorna runtomkring oss och njuta av livet friska, glada och bekymmerslösa. Det var så som det från början var meningen att det skulle vara! (Rom. 8:18-23)

Tillägg om Israels operation i Libanon

Den här artikeln var nästan färdigt skriven, när situationen i Mellanöstern tog en ny vändning onsdagsmorgonen den 12 juli. Terroristorganisationen Hizbollah attackerade Israel med raketer från Libanon. Samtidigt kidnappades två israeliska soldater och åtta dödades. Israel har försvarat sig genom att bomba terroristers infrastruktur i Libanon och också t.ex. broar för att förhindra terroristerna från att röra sig. Omvärlden har reagerat med blandande känslor. En del förstår Israels rätt att försvara sig, andra fördömer Israel och anser operationen i Libanon som oproportionerlig.

Israel anser Libanons regering som ansvarig för Hizbollahs attack, vilket verkar helt rätt för alla som känner till situationen lite djupare. Vi måste nämligen ta i beaktande att terrorister fritt fram kan verka i flera av Israels arabiska grannländer. Media har rapporterat att Israel bombat vapenlager som tillhört Hizbollah. Är det inte varje regerings ansvar att se till att terroristorganisationer inte kan verka hur som helst? Så är inte fallet i Israels arabiska grannländer, tyvärr.

Både Iran och Syrien stöder öppet terroristorganisationer. Syrien stöder t.ex. Hizbollah genom att tillåta vapentransporter via flygplatsen i Damaskus och via gränsövergångarna till Libanon. Med denna information är det hur lätt som helst att förstå varför Israel bombat flygplatsen i Beirut. På det sättet förhindrar man helt enkelt vapentransporter luftvägen från Damaskus till Beirut.

Israel gör inga onödiga drag i sin försvarsoperation, men om man inte känner till situationen lite djupare, kan man tycka att bombningen av Libanons flygplats är oproportionerlig. Frankrikes president Jacques Chirac lär ska ha sagt följande i fransk tv: "Man frågar sig faktiskt om det finns någon sorts önskan att förinta Libanon." Detta visar att Chirac inte har en aning om hur starkt förtäta terrorismen har i Syrien och Libanon. Är det inte skrämmande hur mycket oförståelse Israel möter, också av högt uppsatta ledare i världen? Man tycker att det skulle vara mera logiskt om världens ledare kritiserade Libanon och Syrien för att de öppet stöder terrorism, i stället för att kritisera Israel som utsatts för terrorismen och försvarar sig mot den.

Israel har inget annat val i den situation som råder idag än att försvara sig, för landet är litet och är inklämt mellan några stora arabländer och ett hav. Varenda nation har rätt att försvara sig mot raketattacker som har som mål att döda och skada civila. Den rätten gäller naturligtvis också Israel. Landet har dessutom lång erfarenhet av att ett hot kan upptrappas väldigt fort, och därför måste de israeliska försvarsstyrkorna genast gå till försvar innan hotet blir så stort att det är svårare att stå emot fienden. Israel försvarar sig nu på två fronter; Gaza i söder och Libanon i norr.

Mera information om Israel och Mellanöstern

I denna lista finns länkar till webbplatser som publicerar rättvis och saklig information om situationen i Mellanöstern.

Historia i ett nötskal (http://www.conceptwizard.com/swd/con_swid.html)

Ett mycket bra bildspel om konflikten i Mellanöstern. Rekommenderas. På svenska.

Israels ambassad i Stockholm (<http://stockholm.mfa.gov.il>)

Denna sida är värt ett besök. Innehåller mycket bra information. Läs t.ex. "Lär dig mer om Israel!" under "Klassrummet". På sidan finns också nyheter som tar upp händelserna i Mellanöstern från Israels perspektiv. På svenska.

Ministry of Foreign Affairs (<http://www.mfa.gov.il>)

Omfattande information om Israel, terrorism och antisemitism. Publicerar nyheter som tar upp händelserna i Mellanöstern från Israels perspektiv. På engelska.

Israeler.com (<http://www.israeler.com>)

Massor av bra information, värt ett besök. Möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev. På svenska.

MIFF (<http://www.miff.no>)

Också här finns massor av bra information, värt ett besök. På norska.

ICEJ (<http://www.icej.fi>)

Ger ut tidningen Sana Jerusalemista till medlemmar. Medlemskapet kostar 20 euro (för år 2006). På finska.

Israel Report (<http://www.israelreport.org>)

Livets Ords nyhetsbrev med information om aktuella händelser i Israel. På många språk, även svenska och finska. Rekommenderas.

The Watchman International (<http://www.thewatchman.org>)

Organisationen bedriver ett omfattande böne- och undervisningsarbete. Ger ut ett nyhetsbrev. Rekommenderas. På svenska och engelska.

HonestReporting (<http://www.honestreporting.com>)

En organisation som motarbetar fördomar mot Israel som sprids i media. På engelska.

Take a Pen (<http://www.take-a-pen.org>)

En organisation till som motarbetar fördomar mot Israel som sprids i media. På engelska, svenska och finska.

Myter & Fakta (på engelska <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/myths2/cover.html>)
(på svenska <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Swedish/MythsandFacts.pdf>)

En väldigt bra källa till rätt information om Mellanöstern.

Information om artikeln

Den här artikeln är skriven av Tom Nylund i juli 2006. Artikeln får spridas i informations- och undervisningssyfte förutsatt att den kopieras oförändrad i sin helhet och att den här informationen bifogas. Skribenten kan vid behov kontaktas på e-postadressen tomnyl@mbnet.fi.

För faktauppgifter i artikeln har följande källor använts:

<http://www.mfa.gov.il> (Israels utrikesministerium)

<http://stockholm.mfa.gov.il> (Israels ambassad i Stockholm)

http://www.icej.fi/KENEN_MAA.doc (ICEJ Suomen osasto ry)

Tähtäimessä Israel (bok av Pekka Sartola, ISBN 951-98817-0-0)

<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Swedish/MythsandFacts.pdf> (Myter & Fakta)

Artikeln version: 1.0 (16.7.2006)